

Speeltuin

Door kapotgeschoten straten
Zonder vader, zonder land
Loop je hulpeloos verlaten
Aan je moeders warme hand

Als een schaap tussen de wolven
Naar bestemming onbekend
En niemand ziet hoe klein je bent
Niemand ziet hoe klein je bent

Morgen zal het vrede zijn
Zal de zon je strelen
Zal de wereld weer een speeltuin zijn
En kun je rustig spelen

Na de winter komt de lente
Wordt de grijze lucht weer blauw
Maar al ben je uit de oorlog
Gaat de oorlog ooit uit jou?

Mooie ogen zijn vergiftigd
Zijn aan het geweld gewend
En niemand ziet hoe klein je bent
Niemand ziet hoe klein je bent

Morgen zal het vrede zijn
Zal de zon je strelen
Zal de wereld weer een speeltuin zijn
En kun je rustig spelen

En niemand ziet hoe klein je bent
Niemand ziet hoe klein je bent

Morgen zal het vre-, zal het vrede zijn
Zal de zon je strelen
Zal de wereld weer een speel-, een speeltuin zijn
En kun je rustig spelen

Morgen zal het vre-, zal het vrede zijn
Zal de zon je strelen
Zal de wereld weer een speel-, een speeltuin zijn
En kun je rustig spelen