

# Rudolf

Rudolf, dat is een rendier  
Met een hele rode neus  
En als je hem ziet lopen  
Denk je dat hij glimt, ja heus!

Rendieren van zijn kudde  
Lachen hem dan ook vaak uit  
Hij mag ook nooit eens meedoen  
En alleen maar door die snuit

Maar Kerstavond vorig jaar  
Zei de Kerstman zacht:  
"Rudolf met je rode neus  
Trek jij maar de slee vannacht"

Trots waren alle dieren  
En ze riepen uit: wat fijn!  
Rudolf van onze kudde  
Mag de sleeëntrekker zijn!

Rudolph the Red-Nosed Reindeer  
Had a very shiny nose  
And if you ever saw it  
You would even say it glows

All of the other reindeer  
Used to laugh and call him names  
They never let poor Rudolph  
Join in any reindeer games

Then one foggy Christmas Eve  
Santa came to say  
Rudolph with your nose so bright  
Won't you guide my sleigh tonight?

Then all the reindeer loved him  
As they shouted out with glee  
Rudolph the Red-Nosed Reindeer  
You'll go down in history  
You'll go down in history  
You'll go down - in his - to- ry