

Onderweg naar later – Suzanne en Freek

Ik was je allang verloren
Ik zag je foto in de krant
Ik wist niet wat ik hoorde
Je woont weer in de stad

En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar
Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan
Ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan

He, weet je wat
Ik hoop dat het even duurt

[Refrein:]
Kijk de zon die danst op de ramen
't Is nog niet eens zomer geweest
We kunnen overal over praten
Maar soms vertelt de stilte het meest
En oh, of het niets is
Zijn we onderweg naar later en ik
Hoop dat het iets is
Wat nog blijft als het straks zomer is geweest

We kijken niet naar de feiten
Doen of je langer blijven kan
Het is niet dat ik spijt heb
Maar heb ik iets gemist, oh

Dus sorry dat ik al die tijd geleden hier ben weggegaan
Nu kom ik je weer tegen, en we raken niet meer uitgepraat
En als je me nog even geeft hebben we het weer ingehaald

He, weet je wat
Ik hoop dat het even duurt

[Refrein]

Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na

En oh, of het niets is
Zijn we onderweg naar later en ik

Hoop dat het iets is
Wat nog blijft als het straks zomer is geweest

Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na (als het zomer is geweest)
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na

