

## Taart, tafels vol taart

## Uit de musical: Oliver Twist

Elke dag weer dit refrein tot we 85 zijn  
Altijd is het pap met klonten!  
Elke morgen bid je nu  
Zet wat nieuws op het menu  
Nee! Het is weer pap met klonten!  
Nooit eens een korst of een kruimeltje brood  
Of een beetje bedorven biscuit  
Doe dus voor dat je zwicht  
In dit koude gesticht,  
gauw je ogen maar dicht  
En wat zie je?

Taart, tafels vol taart, worst en een rollade  
Wat staat op de kaart? Kip, met karbonade  
Plumpudding of marsepein, ja, dat is de kwestie  
Plus, zou dat niet zalig zijn? IN-DI-GESTIE!  
Taart, tafels vol taart, o, wat een verlangen  
Smul drie keer per dag, van zeventien gangen  
Vlug, rooster die schapenbout daar boven de haart  
Oh, taart, borden vol taart, schalen vol taart, tafels voor taart!

Taart, tafels vol taart, wij schrokken en proppen  
Ik lust wel een paard, nooit, wil ik meer stoppen  
Droom over een krentenbol, bol van de sukade  
Roomboterkoek boordevol cho-co-lade!  
Taart, tafels vol taart, eet hopen en hopen!  
Knal niet uit elkaar, knoop alles maar open  
Wij hebben in onze maag, zoo'n gaatje bewaard  
voor taart, nog een stuk taart, zalige taart, tafels vol taart!

Waard, breng heel de kaart, niemand, mag diëten  
Koud, melig of rauw, NOU EN! HET IS ETEN!  
Oh, mij lijkt het reuze fijn, om dikzak te heten  
Om twee meter twee te zijn, IN-DE-BREEDTE!

Taart, tafels vol taart  
Wat zal ik eens geven?  
Voor dat beetje meer  
een keer in je leven

Taart \_\_, taart \_\_,  
Wat \_\_ zal ik eens geven?  
Voor \_\_, meer,  
één \_\_ keer in je leven

Wij worden dit wachten moe, straks zijn we bejaard!  
Toe taart, wij willen taart, borden vol taart, handen vol taart, monden vol taart  
(Oliver:) Heerlijke taart, (iedereen:) TA-FELS-VOL-TAAAAAATAART!