

AI AI OLGA – Drs. P

Er was er eens een oude Rus
die woonde in de Kaukasus
en was verliefd op Olga
Hij zei: 'k Wil met je trouwen zus
En geef je mij niet gauw een kus
dan spring ik in de Wolga

Ai ai Olga, als jij niet van me houdt
Dan spring ik in de Wolga
En kind die is zo koud
Met jou wil ik de wodka delen
Dansen en de balalaika spelen
Ai ai Olga, als jij niet van me houdt
Dan spring ik in de Wolga
En kind die is zo koud

Maar Olga zei: nee, dankjewel
ik blijf voorlopig vrijgezel
Want ik zie meer in Iwan
Aan hem schenk ik mijn hart misschien
hij houdt tot 's avonds kwart voor tien
Mijn hand vast op de divan

Ai ai Olga...

Maar Olga gaf hem toch geen zoen
toen moest hij voor zijn goed fatsoen
wel in de Wolga springen
hij nam een aanloop van het strand
en haalde net de overkant
en ging daar door met zingen

Ai ai Olga...